

Wandelgids 11: Vrijmetselarij in Brugge

Wandeling **11** **Vrijmetselarij** **in Brugge**



Geheel in lijn met de nieuwe tijdsgeest ontstaat in 1765 de eerste Brugse loge *La Parfaite Egalité*. Andere loges volgen. Tijdens de Franse periode inspireren de veldloges verbonden aan de regimenten van het *Camp de Bruges* burgers en militairen tot de creatie van vrijmetselaarsloges, zoals ondermeer *La Réunion des Amis du Nord*. Tegen de gespannen politieke achtergrond van de negentiende eeuw ziet de, nog bestaande, Brugse loge *La Flandre* in 1881 het daglicht.

Tijdens een wandeling in de binnenstad verneemt u meer over de geschiedenis van de Belgische en vooral van de Brugse vrijmetselarij. Het parcours loopt langs de plaatsen waar de eerste Brugse loges bijeenkwamen. Langsheen het traject komen ook de bekende vrijmetselaars aan bod die in Brugge actief waren en die, in het voetspoor van illustere voorgangers zoals Montesquieu, Voltaire, Lessing, Mozart, Haydn, en Goethe, elk op hun manier bijdroegen aan de maatschappij.

Wandeling 11: Vrijmetselarij in Brugge

Auteur: Joris Surmont

UWG: Uitgeverij West-Vlaamse Gidsenkring

96 pagina's geïllustreerd, kostprijs €12

ISBN 978 90 77203 18 7